

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Op het moment dat je bidt
is je gebed reeds verhoord**

“Weet dat, op het moment dat je bidt, je gebed reeds verhoord is. Daarna is het alleen nog een kwestie van tijd voordat het uitgewerkt wordt, zodat het op de perfecte manier in je leven komt.

Heel veel mensen die op deze manier gebeden hebben, weten dat ze alles mogen vragen en dat alles ook terecht komt. Zij durven daar meer en meer mee te leven. Het is dan ook mogelijk dat van daaruit meer en meer aandacht gegeven wordt aan het Goddelijke in het leven, en niet alleen in jouw leven, maar daardoor ook in het leven van anderen.

Je moet zien dat Goddelijkheid altijd aanwezig is op aarde en dat de aarde zonder God niet zou kunnen bestaan. Wanneer je dit ontdekt in je leven, maakt het de weg vrij voor een compleet ander leven, een leven dat boeiend is, afwisselend, origineel en oorspronkelijk tot in de diepte van het zijn.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya".

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 7: ‘Toon mij wat ik moet doen’) © Mayil.com